





Ter herinnering aan
BERTIE AUGUSTIJN

echtgenoot van
RIKY GILBERS
vader van **MARIEKE**

Bertie werd op 24 februari 1946 in Losser geboren. In een paar maand tijd bleek dat een ongeheelrijke ziekte hem had getroffen. Gesterkt door het Sacrament van de Zieken is hij op 21 september 1993 overleden. Na de Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Maria Geboorte hebben wij hem te rusten gelegd op het kerkhof naast de kerk, op 25 september.

Een maand voordat Bertie ziek werd waren wij verhuisd naar onze nieuwe woning.

Er was een mooie tuin bij, waarin hij een fijne bezigheid zou vinden. Maar eerst zou het huis een goede beurt krijgen; hij zat vol met plannen. Ze verdwenen allemaal toen bleek hoe ernstig ziek hij was.

Bertie wist wat hem boven het hoofd hing; sprak er over, niet meer dan nodig, liet niet toe dat zijn lijdensweg onnodig zou worden verlengd.

Dit sterven maakt plotseling - midden in ons leven - een eind aan alle dagen die wij samen hebben gedeeld.

Bertie was zeer zorgzaam voor ons. Hij ging gemakkelijk met mensen om en had een heel eigen humor.

Hij was hulpvaardig en als iemand een beroep op hem deed stond hij altijd klaar.

In zijn leven heeft hij veel vreugde maar ook verdrietige momenten gekend.

Dankbaar voor al het goeds blijft hij een dierbare herinnering in ons leven.

Hij moge rusten in vrede.

Wij zijn U zeer dankbaar voor het meeleven de laatste maanden. Ook uw aanwezigheid bij de uitvaart en begrafenis hebben ons heel veel steun gegeven.

RIKY AUGUSTIJN-GILBERS
Marieke en Mark